

Het weer:

Zonnig, veel vocht in de lucht en in onze shirts

De ochtend begon in mineur. Gan & Dorf hadden heel Hyrule overgenomen en alles zwart gemaakt (de zwartkijkers). Om aan deze depressieve toestand te ontsnappen hebben de kids een aardig staaltje outdoorarchitectuur laten zien met verse europallets. De Kokiri-palletboys schitterden in afwezigheid. Gelukkig waren de helden van Team Awesome zo bereid geweest de palletbizniz over te nemen – wat hen overigens een flinke kapitaalinjectie heeft opgeleverd.
Side note: waar is Zelda?

De Kokiriblagen gingen met waterverf een hopeloze poging doen het zwarte kwaad te overschilderen. Deze poging bleek echter niet toereikend, waardoor de hutten nu mooie Drop-Fruit Duo kleurtjes hebben.
Side note: waar is Zelda?
Side note: wie is Zelda?
Side note: Heleen gaat Zelda gamen.



Hyrule Kasteel zat nog steeds achter een magische firewall. Link en Navi kwamen terug van hun onderzoek. Wat blijkt: er zijn zes medaillonpizza's nodig om de spreuk op te heffen. Uiteraard lagen deze niet in de speeltuin Kakariko-dorp, dus bleken we nog een t*****eind te moeten lopen naar de stad.

Al die gedachten aan Pizza Medallioni's riepen flink wat eetlust op. Eenmaal aangekomen in de stad werd er gelukkig eerst gedacht aan de innerlijke Kokiri.
Side note: vogels hebben letterlijk schijt aan monumenten.

De pizzapunten kregen we uiteraard niet cadeau. Deze konden op geheel vernieuwende wijze gevonden worden in de stad. Toen ze na veel moeite verzameld werden, konden ze ook nog eens gejat worden door Gan, Dorf en de Smokiri's. Dit tot menig traan van de kiddo's.
Side note: kinderen opjagen is leuker dan ze daadwerkelijk aftikken.



De opdracht voor de laatste pizzapunt was wel goed te haggelen. De enige eis was ijs. De keuze was reuze en het rijmt dus het klopt. Nu waren we in staat de pizzapuzzel op te lossen.
Side note: quattro stagioni all over the place.



Na nog een t*****eind lopen kwamen we terug in Kokiriland.
Side note: bloedvernikkende wandeling

Subtropische weersomstandigheden leidden tot een waterfestijn – Kokiri's hebben immers lak aan het sproeiverbod. Dit escaleerde volledig uit de hand en uiteindelijk had bijna niemand nog een droog pak.



Helaas was er draaiboektechnisch geen tijd over om het kasteel te bestormen. Morgen weer een dag!

Wist je dat...

- Inge Elsjes doet
- Kneuterkamp helemaal werkt
- Hem
- Hem = mama = Ineke
- Els een sneaky backstabber is
- ALS ZE ONS NIET HOREN DAN ZIJN ZE DOOF
- Sjoerd zijn stem de genadeklap heeft toegedeeld
- Heleen nog wat kan leren van Puck
- Nee jij lekker Puck
- Puck you
- Puck you too

Gezocht:

- Zelda

Vacatures:

Zelda

0.02 FTE, omgeving Hyrule

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.